

Pope Joan (Die Päpstin)

Duits drama over het leven van paus Johannes Anglicus die in het jaar 853 A.D. werd aangesteld en later een vrouw bleek te zijn.

Johannes Anglicus was een lichtend voorbeeld in een donkere tijd totdat op brute wijze een eind werd gemaakt aan het bestuur van deze paus. Reden was het uitkomen van haar grote geheim... ze was een vrouw. Aan het begin van de 9e eeuw, een tijd waarin vrouwen ondergeschikt zijn aan de man, geen rechten of toekomst hebben en behandeld worden als oud vuil leek het leven van Johanna von Ingelheim vrij voorspelbaar. Hard werken op het Duitse platte land, trouwen, kinderen krijgen en jong sterven. Maar Johanna denkt dat God een ander plan met haar heeft. Ze ontvlucht haar geboortedorp en trekt naar Rome, waar ze vermomd als man als arts in het pauselijk verblijf gaat werken. Daar verzorgt ze paus Sergius tot aan zijn dood. Tot ieders verrassing wordt zij gekozen als zijn opvolger.

Regie: Sönke Wortmann
Met: Johanna Wokalek, John Goodman, David Wenham
Land : Duitsland , Groot Brittannië, 2009
Lengte: 148 minuten



Trailer: <http://www.film1.nl/films/trailer.php?id=18415>

Recensie <http://www.moviesense.nl/2010/03/pope-joan-recensie/>

Distributeur: E1 Entertainment Benelux